

Lezen

Uniek en kostbaar

Identiteit, vriendschap en intimiteit. Deze drie thema's komen terug in het prentenboek *Saar & Jop*. Niet zomaar een prentenboek om je kleuter uit voor te lezen, maar een boek om uiteindelijk met je kinderen in gesprek te gaan over deze drie grote thema's. Schrijver Arjet Borger-Korf hoopt uiteindelijk dat de kinderen door het gesprek gaan ontdekken hoe uniek en kostbaar zij zijn. Het verhaal gaat over een logeerpartijtje van Saar en Jop en is daarmee heel simpel. Toch is het leuk om met behulp van de zogenaamde 'praatplaten' met je zoon of dochter over identiteit te praten. Een voorbeeld is een 'praatplaat' met afbeelding van speelgoed. Waar speelt je dochter liever mee? En haar vriendje? Leuk om uit te proberen!

Overigens wordt er niet op de christelijke visies op seksualiteit ingegaan. Immers, voor kleuters is dat nog niet zo relevant. Kijk ook eens op: www.saarenjop.nl.

Saar & Jop, Arjet Borger-Korf.
Uitgeverij Ark Media, ISBN 9789033831331, €11,95



Verlangen

Dit waargebeurde verhaal gaat over Kamila, een 11-jarig meisje dat wordt gedwongen om zich met haar 18 jaar oude zwager te verlobben nadat haar zus is overleden. Het verhaal speelt zich af in Libanon, waar het heel normaal is om uitgehuwelijkt te worden. Kamila vindt het vreselijk om met haar zwager Mohammed te moeten trouwen. Ze is hevig verliefd op een andere jongen. Het boek vertelt het verhaal van Kamila's leven, van haar kindertijd tot aan haar dood, alsof ze het zelf vertelt. Dit boek is echter door haar dochter Hanaan geschreven die zich er jaren tegen heeft verzet om het op te schrijven. Uiteindelijk heeft ze het toch gedaan. Daardoor heeft ze haar moeder en diens diepste gevoelens en verlangens alsnog leren kennen.

Kamila, het verhaal van mijn moeder, Hanaan as-Sjaikh. Vert. Djûke Poppinga. Uitgeverij de Geus, ISBN: 9789044514353, €19,90



Labyrint

Tessa Young, een succesvolle tuinarchitect gespecialiseerd in labyrinten, wordt uitgenodigd om een eeuwenoud labyrint op te knappen. Tessa heeft iets met labyrinten, maar ze brengen ook oude angsten naar boven. Angsten die weer realiteit in haar dromen worden en uiteindelijk ook doordringen in haar echte leven. *Labyrint* is een spannend en romantisch boek. Het laat zien hoe onverwerkte trauma's effect kunnen hebben op iemands leven. Bij Tessa uit zich dat in angsten, nachtmerries en een intense obsessie voor labyrinten. Zij heeft al hulp van een psycholoog gehad, maar liefde, vriendschap en vertrouwen in God brengen haar uiteindelijk de vrijheid.

Labyrint, Kristen Heitzmann. Vert. Roeleke Meijer-Muilwijk. Uitgeverij Barnabas, ISBN: 9789085201311, €19,95



Eigen kracht

In *De terugkeer* komt John thuis nadat hij vijf jaar lang in de gevangenis heeft gezeten. Thuis is het leven gewoon doorgegaan, terwijl het voor John heeft stilgestaan. In de gevangenis heeft hij God leren kennen. Hij komt erachter dat christen zijn binnen de gevangensmuren, waar het leven overzichtelijk is, iets heel anders is dan christen zijn in het hectische leven daarbuiten. Oude zonden lokken en thuis is niet iedereen overtuigd van zijn ommekeer. Gaandeweg het boek leert John dat hij niet kan veranderen op eigen kracht, maar dat hij dat alleen kan door de kracht van Gods genade. Het is een prachtig, realistisch boek. Mooi om te lezen wat onvoorwaardelijke liefde uiteindelijk kan doen. Dit boek geeft je het gevoel dat er altijd een reden is om voor die liefde te vechten. Ook al lijkt het soms uitzichtloos.

De Terugkeer, Ann Tatlock. Vert. Rika Vlieg. Uitgeverij Barnabas. ISBN: 9789085201809, €19,95



Meer tips en boeken op onze site: www.eo.nl/eva